

Påskdagen: Kristus är uppstånden

Kvinnorna gick till graven med korgen i hand
Fylld av oljor, örter och förband
Blommor som de plockat i sitt trädgårdsland
De senaste dagarna hade varit på avgrundens rand

Sorgen, oron, tankar gjorde morgonen grå
Stenen var borta och kroppen likaså
Ängeln sa att de till lärjungarna skulle gå
De kunde inte riktigt förstå

Lärjungarna undrade, kunde det vara sant som han sagt
att allt var honom underlagt
Kunde han ha besegrat dödens makt
Det han sade hade varit så abstrakt

Vaktstyrkan berättade om vad som hänt
Överstepräster ville inte göra det känt
De sa att det varit en stöld incident
För detta fick vakterna pengar som present

Lärjungarna gick till berget som han befallt
Där fick de se Jesus i egen gestalt
Jesus sa till dem att gå ut i världen överallt
Och lovade att vara med dem även när det är kallt

Allt verkade mörkt, hopplöst och att man inte pallar
När plötsligt de hör hur segerropen skallar
Jesus på dem än en gång kallar
Och lärjungarna ut i världen knallar

Mitt i allt vårt lidande och nöd
Världens våld och bomber som ljöd
Får vi påminnas om att Jesus är vårt bröd
Det är hos honom vi finner vår inre glöd

Påskens budskap går från mörker till ljus
Det kan framstå som en historia burdus
Men mitt i allt finns ett brus
Av hopp som välkomnar oss till Guds hus

Godis, ägg, harar och påskris
Kan kännas som påsken precis
Symboler om lidande och liv enligt expertis
De blir för påskens budskap ett bevis

Den Gud som tar sin boning mitt ibland oss
Och inte är en avlägsen boss
Han visar att han inte vill slåss
Vi är fria och från synden kommer loss

Ett budskap om nåd i överflöd och det ger hopp
Vi behöver inte betala ett belopp
Det finns på nåden inget stopp
Tack vare att Jesus stigit opp

Herrens hand har visat sin kraft och styrka
Påskens budskap kan hans kraft bestyrka
Det är honom vi ska dyrka
Honom vi tillber i vår kyrka

Mitt i livets alla olika krön
Vi kan känna oss vilsna i miljön
Vi kan vända oss till dig i förbön
Med önskan om räddning och vi anar hoppets frön

Detta är dagen då Herren grep in.
Lärjungarna kunde åter ta på hans skinn
Tankarna kan lätt gå i spinn
Du är välkommen till Guds krypin

Budskapet om Jesus som återuppstod
Har överlevt varje tidsperiod
Även om lärjungarna först inte förstod
Så blev det början på en ny episod

Många människor kom till tro
Till Guds närhet fanns nu en bro
Gud valde att till vanliga människor sig anförtro
Anden kom senare att inom oss bo

Du som tänker "detta kan inte jag"
Kan i lärjungarnas och kvinnornas hand ta tag
Ta följe med dem ett slag
Se hur de fick uppleva Guds välbehag

Gud kan använda oss var och én
Jesus med all makt kan få vara vår kapten
Vi får ta del av ljuset i hans sken
Gå längre in än bara till entrén

Det är så stort att man nästan vill skrika
Petrus visste att han Jesus kunde svika
Men budskapet har nått ända till Ludvika
Det kan vara värt att fira med en fika

Låt oss jubla och vara glada!
Det kan inte göra någon skada
Vårt budskap ska vi inte spara i en lada
Nu är det slut på denna svada

Raden:

Men budskapet har nått ända till Ludvika
kan alterneras med
Men budskapet har nått ända till oss idag att predika