

Läsargruppen i Högbergskyrkan VT 2024

Om Efesierbrevet, guidad av Martin Lennartsson
(www.bibelguiden.se)

Vi använder även andaktsboken Se vilket HOPP från Equmeniakyrkan

Läsargruppen är öppen för alla. Du kan vara med när du vill och när det passar. Här behövs inga förkunskaper.

Har du inte varit mer förut så kan det nu vara dags att pröva på när VT 2024 börjar. Man är oftast med för sin nyfikenhet, att lyssna och få erfara mer från Nya Testamentet med sitt glada budskap om mötet med Jesus och andras erfarenheter. Men man kan också följa med hemma i sin egen takt då samtalens för varje avsnitt kort sammanfattas här tillsammans med annonsering av nästa avsnitt. Hela vitsen med Läsargruppen är att återupptäcka Livsmeningen och Hoppet att Gud hela tiden älskar och söker oss och blev människan Jesus och vad det kan betyda för meningen med livet med en ny sann och trofast relation. Detta kan vi sprida till andra. Om detta berättar bara Bibeln fullständigt. Utan Guds ord är vi mer eller mindre "lost".

Vi börjar alltid med en kopp kaffe i kyrkan.... sen flyter samtalet på från 10 - 12

Efesierbrevet skrev Paulus till församlingarna i nuvarande Turkiet omkring 60 e Kr. Man tror att det är ett rundbrev och det som hittades fanns Efesos som mottagare. Men innehållet är även riktat till dagens kristna församlingar i hela världen. Det är därför fint att veta att vi inte är ensamma att vara "läsare" liksom de som ursprungligt lyssnade eller läste det från deras älskade Paulus som fört dem till tro på Jesus. Nyfikenheten finns där: Vad vill han säga nu då?

16/1 2024, Introduktion till Efesierbrevet Ef. 1:1–2, Från mig till de heliga

Med så få verser har man möjlighet att fördjupa sig i texten.

Först tittade vi på brevets struktur. Paulus har naturligtvis en stor tanke att ge vidare till församlingarna, även idag. I de tre första kapitlen beskriver han Vår ställning i Kristus. Dvs grunden för de tre senare kapitlen: Som handlar om Vår vandring med Kristus.

1. Vad har vi i Kristus? Gåvan
2. Hur ska vi leva i Kristus? Förmaningar och förebilder
(prepositionerna **i** , **med** , **för** har stor betydelse och hur ska vi koppla dem till vår tro?)

Vi pratade om våra förväntningar på brevet, hur förstår vi att leva i tron på Kristus Jesus, vad innebär det att kallas Helig och att tillhöra de Heliga?

Nästa Läsgrupp är 30/1, 2024 kl. 10:00 i Högbergskyrkan. Vi fortsätter då med Ef. 1:3-14 och sidorna 24-26 i "En guide till Efesierbrevet" samt sidorna 1 – 25 i "Se vilket HOPP" med frågor i båda skrifterna som blir en del av det vi samtalar om.

Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg.