

## Läsargruppen i Högbergskyrkan juni 2023 + HT 2023

Om Filippbrevet, guidad av Jonas Nordén  
([www.bibelguiden.se](http://www.bibelguiden.se))

Läsargruppen är öppen för alla. Du kan vara med när du vill och när det passar. Här behövs inga förkunskaper.

Har du inte varit mer förut så kan det nu vara dags att pröva på när HT 2023 börjar. Man är oftast med för sin nyfikenhet, att lyssna och få erfara mer från Nya Testamentet med sitt glada budskap om mötet med Jesus och andras erfarenheter. Men man kan också följa med hemma i sin egen takt då samtalens för varje avsnitt kort sammanfattas här tillsammans med annonsering av nästa avsnitt. Hela vitsen med Läsargruppen är att återupptäcka Livsmeningen och Hoppet att Gud hela tiden älskar och söker oss och blev människan Jesus och vad det kan betyda för meningen med livet med en ny sann och trofast relation. Detta kan vi sprida till andra. Om detta berättar bara Bibeln fullständigt. Utan Guds ord är vi mer eller mindre "lost"

Vi börjar alltid med en kopp kaffe när vi är i kyrkan..... sen flyter samtalet på

Under våren 2023 läste vi fortsättningen av Johannes livserfarenheter fram mot 90 årsåldern:  
**Johannesbrevet plus Judas brev.** Johannes är det mest intima vittnet om Jesus. Blir visad på Jesus som troligen mycket ung fiskare. Han var då redan lärjunge till Johannes Döparen som en dag pekade på Jesus och sa. "*Här kommer Guds lamm som tar bort världens synd!*"

Omedelbart, nästan på studs, följde Johannes sen Jesus som lärjunge under 3 år och stod sedan och såg Jesus dödskamp på korset. Han ser sen Jesus efter några dagar som uppstånden och såg t o m efter kvinnorna en helt tom grav. Leder under många år den mycket stora församlingen i Jerusalem, flyttar till Efesos. Skriver som sant vittne böcker och brev och som åldring nedtecknar han för oss mystiska svårtolkade syner om det kommande eviga Gudsriket. **Johannes är den störste läraren om Jesus kärlek.** Varför, jo han bara inte mötte Jesus kärlek utan levde i Jesus kärlek. Därför, läs vad Johannes skriver!! Detta har lästs av miljarder. Vissa tror andra inte.

Nu börjar vi läsa Filippbrevet som vi följer under HT 2023

### **7/6 2023, Introduktion till Filippbrevet + Fil 1:1-11, Paulus tacksamhet och bön**

Den djupa innerlighet Paulus känner för Jesus återspeglas i Filippbrevet. Även om han är fängslad i Rom, när han skriver till sin älskade församling i Filippi, så hör han tätt ihop med Jesus. Den relationen är djup och räcker. Detta faktum ger Paulus full livsglädje trots fångenskap. Detsamma gäller för oss alla, vill han nu proklamera för de kära församlingsvännerna i nordöstra Grekland.

Det är alltid bra med en introduktion till en ny bok i NT. Det är därför av väldigt stort värde att ha Bibeln Idag:s Bibelguide bredvid sig. Paulus har nog tre anledningar att skriva detta brev: Kyrkans enhet, Den ofattbara glädjen i Jesus, Livet i Herren. Brevet kallas därför Glädjens brev.

Samtalet rörde sig kring två saker eller djupa "mysterier": *Till de heliga i Kristus Jesus och Paulus bön om att kärleken i församlingen ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskillning.* Hur tar vi till oss detta idag?

### **29/8 2023, Fil 1:12-19, Kristus blir förkunnad**

Vi lyssnade först till Sara Spencer från senaste Höönkonferensen, Jesus är Kung,  
<https://honoplay.se/klipp/11161>

Guiden har två sidor som på ett undervisande sätt resonerar om hur lidandet kan föra evangeliet framåt och vara en del av förkunnelsen. Detta innehåll samtalade vi om. Det är alltid intressant att spekulera kring hur församlingen i Filippi såg ut. Och hur de mottog brevet. Vi vet (Apg. 16) att två inflytelserika familjer kom till tro, den ena på ett mycket spekulativt sätt och vi kan anta att dessa påverkade mycket den romerska kolonin på ett gott sätt så att församlingen kunde växa i frihet.

Brevet var tänkt att som helhet läsas upp i församlingen, kanske många gånger. Det var ett stödbrev för mission. Paulus intention var att ge församlingarna större kunskap om och erfarenhet av deras nyunna tro på Jesus

### **12/9 2023, Fil 1:20 - 30, Att leva eller dö?**

Tomas Sjödin talade ödmjukt till oss om Guds tilltal. ”Boken ropar till oss” nämnde han flera gånger, att lyssna till och ”äta” gudsordet i Bibeln direkt var dag. Kanske att känna vilan i ordet, istället för kravet, är en väg framåt?

<https://egumeniakyrkan.se/hemavanmotet/digital/>

Paulus berättar mycket personligt om sin längtan efter Kristus. Ett förvånansvärt öppet vittnesbörd till sin kära församling i Filippi. Han är villig att möta martyrdöden för att leva med Jesus i evighet. Men han känner sitt ansvar som apostel och ser behoven och därfor vill han leva vidare.

I verserna 27 – 30 utmanar han församlingen att leva värdigt Kristi evangelium. Vad innebär det att leva ett liv på et sådant sätt? Vi och guiden hittade 7 kännetecken av att ha Kristus som förebild.

### **26/9 2023, Fil 2:1 - 11, Jesus som föredöme**

Vi läste Fil 2:1-11 som vi kunde konstatera innehåller väldigt mycket som det går att samtala om med bara några få verser. Verserna 5-11 är kallade Kristushymnen och beskriver vem Jesus är. Verserna innan ger en uppmaning om att leva med Kristi sinnelag som t ex i ett lagbygge. Vilka är anfallare, mittfältare, backar och målvakt.

Vi samtalade om vad ödmjukhet, omsorg innebär, om vad det betyder att sätta andra högre än oss själva. Samtalet rörde också att en dag ska alla knän böja sig för Jesus och hur det blir den dagen? Olika tankar om vad det innebär att det ska bli en ny himmel och en ny jord.

Vad innebär att leva i enighet med varandra. Att vi kan ha olika åsikter men ändå leva i enighet.

Vad kunde det betyda för församlingen i Filippi utifrån deras situation och samtid att leva som en del av Romarriket. Det rike som en del ansåg hade dödat Jesus samtidigt som Paulus i texten betonar att Jesus följde Guds vilja och var lydig ända in till döden. För församlingen kunde enigheten också vara att inte särskilja sig från samhället utan leva med medborgarskap även i Romarriket. Hur kan vi som kristna leva i enighet med varandra men också med samhället? Var går gränserna och när behöver vi höja våra röster?

### **10/10 2023, Fil 2:12 - 18, Jesus som föredöme**

Dessa 7 verser tog upp all vår tid. Vi ser hur Paulus varje gång försöker att belysa en grundkomponent för en lärjunge att förstå. Han kommer in från olika vinklar för att ytterligare belysa en sanning. Nu var det helgelsen eller lärjungaskapets tillväxt. Han vill inte bara säga att vi ska ha Jesus sinnelag men också vad det betyder. Det betyder att Gud verkar i oss. Precis som Gud verkade i Jesus. Men visst vill vi allt göra egna prestationer?

Bra att vara fler när vi läser svåra avsnitt i NT. Även om han vet att han ska dö gläds han. Han vill att vi gör likadant. Paulus vet resultatet.

### **24/10 2023, Fil 2:19 – 3:1, Mänskliga förebilder**

Paulus vill ha nyheter från sin församling i Filippi. Hur går det med tillväxten?

Han vill skicka sin ”andlige” son Timotheos då han själv inte kan åka. Paulus upphöjer Timotheos med sitt ansvar för församlingen i Filippi. Men nu ska brevet iväg snarast och då passar det bäst att det får gå med Epafroditos.

Epafroditos är också en aktad medarbetare och medkämpe till Paulus uppe i Filippi som kom ned med gåvor till Paulus. Nu längtar Epafroditos hem efter en tids sjukdom i Rom. Vi fick samtala om hur viktigt det är för oss att ha förebilder av människor som lever för Jesus Kristi sak. Paulus är pedagog

och praktisk. Vi behöver både Jesus som förebild men också mänskor att se upp till och följa idag. Kanske mer än någonsin.

### **7/11 2023, Fil 3:2 – 3:11, Att vinna Kristus**

Kanske Epafroditos, som kom med hjälp till Paulus, också berättade om problem hemma i församlingen i Filippi, att vissa jude-kristna menade att de nya kristustroende måste vara omskurna. Nu upplever vi att Paulus nästan blir rasande då ytter tecken inte har ett dugg med livet i Kristus att göra. Och i nästa andetag så nästan jublar han över att detta att ha kunskap om Jesus, vinna Kristus, leva i honom och att få räffärdigheten bara genom tron på Jesus. Inga ytter tecken eller prestationer behövs. Samtalet rörde hur vi ännu mer som församling ständigt kan värdesätta detta hopp som vi idag har i Jesus, just i denna oroliga tid.

### **21/11 2023, Fil 3:12 – 4:1, Med målet i sikte**

Paulus är här väldigt personlig. Han vill vara lik Jesus i allt. T o m hans död och uppståndelse. Men dit har han inte nått än. Men Jesus har fått honom i sitt grepp och nu vittnar Paulus att han gör allt för att gripa efter uppståndelsen. Vi har svårt att förstå intensiteten i Paulus språk men hans oerhörda upplevelse av Jesus kan vi aldrig ta ifrån honom. Han glömmer det bittra och svåra som ligger bakom då han var farisé och förföljde Jesus. Nu liknar han sig själv som en grekisk löpare som löper mot målet och priset där "uppe" som är Jesus Kristus. "Så låt oss fortsätta på samma väg som fört oss så här långt" manar Paulus.

"Ha mig som föredöme." Vilka andra föredömen finns? Vårt hemland är himlen ropar Paulus. Hur ofta pratar vi om det? Det kanske gäller att ha balans mellan nuet och vår framtid hos Gud? Kanske det gäller ännu mer idag att definiera hoppet när den världsliga krackeleringen tar fart? Församlingen har en jätteuppgift.

### **5/12 2023, Fil 4, Glädje, Frid, Förnöjsamhet, Givande**

En stor fördel med en samtalsgrupp är att man inte behöver följa texten till punkt och pricka och inte behöver man besvara guidens alla frågor. Två saker av flera vi tog upp; det ena är några meningar i brevets slut där Paulus tar upp en allvarlig oenighet som finns mellan två ledande kvinnor i församlingen.

Sånt kan vara förödande. Det intressanta är att Paulus vädjar till en verklig vän (ej namngiven) i församlingen att hjälpa dessa två kvinnor. Förmodligen känner denna vän på sig hur hen med samtalets hjälp kan hitta en lösning. Vi såg vilken vis och klok pedagogik Paulus använder till de "tre" inblandade.

Det andra är att återigen peka på sig själv, som Paulus, som föredöme. Dessa Paulus många uppmaningar gäller församlingar också idag. Därför bör dessa NT texter användas mycket mer i dagens församlingar världen över. Här har utvecklats en brist under ett halvt sekel i de moderna västländernas församlingsverksamhet.

Till slut gick vi tillbaka till guidens översikt av brevets huvudinnehåll:

- Paulus berättar om sina erfarenheter
- Paulus uppmanar oss/mig att ha Kristi sinnelag
- Paulus uppmanar oss/mig att lära känna Kristus
- Paulus uppmanar oss/mig att låta friden bevara våra hjärtan.

**Nästa Läsargrupp är 16/1, 2024 kl. 10:00 i Högbergskyrkan. Vi fortsätter med Efesierbrevet och en Guide till detta brev. Vi följer Equmeniakyrkans förslag att ha ett alternativt Kyrkoår med Efesierbrevet i centrum för 2024. Läsning från Ef. 1:1–14, samt sidorna 13 – 26 ur "En guide till Efesierbrevet" med frågor som blir en del av det vi samtalat om.**

Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg.