

## Läsargruppen i Högbergskyrkan hösten 2020

### Om Romarbrevet, guidad av Olof Edsinger

Läsargruppen är öppen för alla. Man är oftast med för samtalet och sin nyfikenhet på att få erfara mer från bibeln och andras erfarenheter.

Den vill vara en livsnära smågrupp. Någon har en fråga och vill lyssna på svar. Andra har upplevelser att berätta.

Ordet i bibeln som inspirerats av den heliga Anden (eller som grekiskan skriver: theopneustos = utändad-av-Gud) kan leda till att Anden inspirerar mig när jag läser (inandas-av-mig). Ja det är därför du inte behöver känna att du inte har läst så mycket innan, utan det är nu Gud vill tala till oss.

Bibeln är ingen vanlig bok. Det är ett levande ord som bara du kan förhålla dig till. Ett sätt för Gud att "tala" till mig genom sitt Ord. Gud söker mig. Läsningen har under hela den kristna kyrkans tid varit en del i den troendes kontinuerliga förvandling, växt och mognad. Många vittnar genom århundraden att den har gett kraft att orka med vardagen med kriser, besvikelse. Men också extra kraft att ge kärlek till andra via olika livsuppgifter eller gåvor vi fått. Bibeln skapar djup relation med något i dig.

Under de senaste 60–70 åren i den moderna västerländska kyrkan har något hänt med bibelläsningen. Den har hos de flesta kristna minskat radikalt. Denna avsaknad av läsningen försöker Läsargrupper och bibelgrupper att reparera och det är vad som nu sker i många församlingar i Europa. Ett sakta uppvaknande sker nu inom alla Kyrkor.

Det är lite över 500 år sen Luther spikade upp sina teser. Någon sa att det var långt viktigare att han översatte Bibeln från latin till det tyska språket så att varje tysk kunde läsa själv och Guds anda kunde tala. Så började översättningarna av bibeln till alla folk, inte bara för att läsas i kyrkan utan att kunna läsas personligen på kammaren, "Gå in i din kammare" sa Jesus och menade både bokstavligt (ett avskilt ställe) och bildligt (det inre tysta rummet). Så kommer tron och Jesu efterföljd att bli en del av mig själv. Du läser inte endast för att få kunskap utan du läser för läsandet. Någon talar till dig.

Man kan via denna länk inspireras av att vara med i själva läsningen hemma utan att behöva känna att man måste gå på träffarna. Från och med nu läser vi **Rombrevet** med hjälp av en bibelguide av **Olof Edsinger**.

Du rekommenderas att ladda ned appen SKB, Svenska Kärnbibeln i din mobil. Den är en s.k. expanderad översättning där ursprungstexten t ex grekiskan får en mer uttömmande översättning.

På denna hemsida kan du själv följa med hemma genom att läsa texterna och ta del av kommentarer och själv fundera.

#### 13/10 2020 Rom. 1

På sin tredje missionsresa på väg med tillbaka till Jerusalem stannar Paulus 3 månader i Korint. En viktig världsstad i handeln mellan östra och västra romarriket. Det fanns problem i församlingen. Paulus skriver då samtidigt brevet till församlingen i Rom. Paulus kvinnliga medarbetare Febe ska fara över till Rom och ta brevet med sig, troligen våren 57 e.Kr. Även i Rom finns olika synsätt mellan de judekristna och de hednakristna vad beträffar judiska identitetsmarkörer. Vilka judiska regler ska de hednakristna följa?

Paulus vill överbrygga konflikten med att undervisa:

1. Alla mänskor har syndat och är i behov av räddning
2. Gudsfolket definieras av sin tro på Jesus Kristus.

Vi pratade om vad Guds evangelium om Jesus betyder. Svåra ord som rättfärdighet, lydnad och hur Paulus upplever den totala friheten som Kristi Jesu slav. Vi samtalade om betydelsen av att "den rättfärdige ska leva genom tron på Jesus".

Den senare delen av första kapitlet beskriver Paulus det motsatta förhållandet till evangeliets glädje och befrielse: Mänskligentens totala hopplöshet genom att vara förlorad utan Gud. Här finns den

andra sidan av Gud, Guds vrede över all ogudaktighet och dess kännetecken. Den logiska följen av en nedåtgående djävulsk spiral av fördärvt. Här pratade vi om vad vi ser idag och vad Paulus säkert såg i Korint och hörde om kring det som också skedde i Rom. Historien kring kejsare Neros tid på 50–60 med det totala moraliska förfallet bekräftar Paulus bild.

### **10/11 2020 Rom. 2**

Paulus är nu en kraftfull apostel och har en kallelse att för romarriket, som han är en del av, berätta vad han varit med om: Jesus evangelium om Jesus liv, död och uppståndelse och dom och evig härlighet. Betydelsen av uppståndelsen och domen var judarna väl medvetna om. Men nu är det något nytt. Domen är nu en integrerad del av det evangelium som Paulus har fått av Jesus Kristus. Detta måste nu judarna i Rom få veta. Men även hedningarna som lever där. Paulus ärende i denna del av brevet är att mänskligheten, både judar och hedningar, står i skuld till Gud och måste underkastas domen. Därför är alla människor oavsett bakgrund och härkomst i behov av Guds räddningsplan. Denna plan går genom att Jesus har dött för våra synder. Guds dom är en lika central del av evangeliet som uppståndelsen och skälet till att vi alla behöver ett gott budskap om hoppet om Jesus. Jesus räddar oss i och med att vi full ut tror på Jesus. Talet om dom och frågorna kring domen sysselsatte oss mycket under samtalet. Men vi ser fram emot att fortsätta att försöka förstå Paulus och hans budskap att vi genom tron på Jesus blir rätfärdiggjorda. Dvs att inför Gud bli återställda till det vi var ämnade för; i helighet. Synden, skulden som skiljer oss från Gud är borttagen genom Jesus död.

### **24/11 2020 Rom. 3**

Vi funderade vidare på Paulus inledande svåra budskap om skuld, synd och mänsklighetens orätfärdighet inför Gud.

Vi vände och vred på dessa svåra begrepp och hade en fin bild i guiden som hjälp. Paulus använder stor kraft att som ”åklagare” anklaga ”judar och greker” dvs att vi alla står under syndens välide. Vi tror att han gör det på ett domstolsliknande vis för att uppenbara Guds stora rätfärdighet och kärlek genom att visa att Tron på och Tilliten till Jesus är den enda vägen att bli rätfärdiggjord/ helad. Det handlar om vad Gud har gjort för mig, inte vad jag gör för Gud. Domstolsbilden kan vara till hjälp att förklara de juridiska termer som Paulus använder sig av. Den gamla svenska bilden genom ordet ”frälsning” är att slaven blir ”frihalsad” inför sin domare. Domaren/ Jesus säger: ”Jag har friköpt dig/frihalsad och har därmed tagit på mig ditt straff. Jag har betalat allt med mitt blod. Varsågod. Det är gratis = Nåd. ”Betalningen”, det gjorde jag på korset och jag har sett dig och din tro. Gå in i min Faders boningar. Du är fri”. Vi får nu följa Paulus ”testamente” vidare, som en del bibelforskare kallar Romarbrevet. Det är en beskrivning av det kristna livets välsignelser, hopp och frukter i tron på Jesus.

De svåra frågorna i början om dömande och skuld kommer säkert att vändas till frågor om Frihet, Liv och Glädje.

### **8/12 2020 Rom. 4**

Det Paulus skriver till de jude-kristna i Romförsamlingen är verkligen kontroversiellt för dem. Det är nästan som en ny teologi. Därför har vi, som levde med Paulus ”rätfärdighetsevangelium”, lite svårt att hänga med. Paulus måste vända och vrida med sin argumentation att nu är det inte gärningarna, att följa den och den regeln, det beror på utan bara av Tron på Jesus och Nåden/Favören från Honom. Vi funderade över varför Brevet till romarna står som först efter evangelierna och apostlagärningarna? Vi tror att det kanske är det viktigaste brevet, då det redogör för att nu gäller tron, tilliten på Jesus, hans död, uppståndelse. Bara denna tro gör människan rätfärdig. Därmed är vi som tror förlåtna och delar det eviga livet med Jesus. Det är just detta som är Hoppet, det verkliga, konkreta Hoppet. Paulus sätter på något sätt här sin Agenda. För att verkligen förklara och förankra

detta för ”romfolket” så måste han ta upp den store patriarken Abraham som förebild. Abraham trodde på löftena från Gud och det räddade honom och hans växande generationer. Tron, den fullständiga tilliten räddar. Vi får genom Jesus lita på hans löften och växa i tro. Vi förstår att Paulus kommer att upprepa och upprepa detta i sina brev. T.ex. i Fil. 3:8: *”Ja, jag räknar allt det tidigare som förlust (Han var ju en mycket lärd och laglydig farisé) jämfört med det ofattbara att känna Jesus min Herre.”*

Vi önskar varandra hälsa, en fridfull och reflekterande jultid med sikte på ett bättre 2021.

**Nästa Läsargrupp är 12/1, 2020, kl. 10:00. Romarbrevet 5. Välkommen att läsa och delta över Messenger. Tala med någon av oss så fixar vi anslutningen.**

Ta en penna och skriv ned de tankar eller frågor du har för varje kapitel. Vi samtalar om dessa tankar och frågor. Skriver du inte ned dem glömmar du oftast dina funderingar och reflektioner. Läs och arbeta med dina tankar och gör noteringar. Guds Ande talar till dig.

Dessa små sammanfattnings är skrivna av Thomas Fogelberg.