

Läsargruppen i Högbergskyrkan 2020

Om Apostlagärningarna, guidad av Linda Alexandersson

Läsargruppen är öppen för alla. Man är oftast med för samtalet och sin nyfikenhet på att få erfara mer från bibeln och andras erfarenheter.

Den vill vara en livsnära smågrupp. Någon har en fråga och vill lyssna på svar. Andra har upplevelser att berätta.

Ordet i bibeln som inspirerats av den heliga Anden (eller som grekiskan skriver: theopneustos = utandad-av-Gud) kan leda till att Anden inspirerar mig när jag läser (inandas-av-mig). Ja det är därför du inte behöver känna att du inte har läst så mycket innan, utan det är nu Gud vill tala till oss. Bibeln är ingen vanlig bok. Det är ett levande ord som bara du kan förhålla dig till. Ett sätt för Gud att "tala" till mig genom sitt Ord. Gud söker mig. Läsningen har under hela den kristna kyrkans tid varit en del i den troendes kontinuerliga förvandling, växt och mognad. Många vittnar genom århundranden att den har gett kraft att orka med vardagen med kriser, besvikelser. Men också extra kraft att ge kärlek till andra via olika livsuppgifter eller gåvor vi fått. Bibeln skapar djup relation med något i dig.

Under de senaste 60–70 åren i den moderna västerländska kyrkan har något hänt med bibelläsningen. Den har hos de flesta kristna minskat radikalt. Denna avsaknad av läsningen försöker Läsargrupper och bibelgrupper att reparera och det är vad som nu sker i många församlingar i Europa. Ett sakta uppvaknande sker nu inom alla Kyrkor.

Det är lite över 500 år sen Luther spikade upp sina teser. Någon sa att det var långt viktigare att han översatte Bibeln från latin till det tyska språket så att varje tysk kunde läsa själv och Guds ande kunde tala. Så började översättningarna av bibeln till alla folk, inte bara för att läsas i kyrkan utan att kunna läsas personligen på kammaren, "Gå in i din kammare" sa Jesus och menade både bokstavligt (ett avskilt ställe) och bildligt (det inre tysta rummet). Så kommer tron och Jesu efterföljd att bli en del av mig själv. Du läser inte endast för att få kunskap utan du läser för läsandet. Någon talar till dig.

Man kan via denna länk inspireras av att vara med i själva läsningen hemma utan att behöva känna att man måste gå på träffarna. Från och med nu läser vi med hjälp av "**Möte med Apostlagärningarna**", en guide av Linda Alexandersson. Som bredvidläsning använder vi också Equmeniakyrkans bok med en andakt per dag: **Till jordens yttersta gräns**. Gå in på appen Bibelstund och ladda ner läsplanen för Till jordens yttersta gräns.

På denna hemsida kan du själv följa med hemma genom att läsa texterna och ta del av kommentarer och själv fundera.

25/2 2020 Apg. 1 och 2

Denna gång hade vi mycket att tala med varandra om. Mycket händer omkring oss. Det kan vara sånt som ger glädje men också sjukdom och personliga motgångar. Vi märker att mycket gott finns i poddar och Youtube. Ser och lyssnar vi till vittnesbörd i de nya medierna finns väldigt mycket att ta in. I en grupp vill vi gärna berätta om det vi upplevt. Det berikar oss andra men gör även gott hos den som får berätta och dela.

Svåra frågor som vi bär på kan plötsligt få en annan dimension som t ex vår död och uppståndelse när vi betraktar Jesus död och hans uppståndelse. Ja vi får aldrig nog av undervisning. Jesus undervisar jämt och nu ska vi följa med apostlarna i deras undervisning när Jesus faktiskt följer dem men nu med sin heliga ande boende i deras hjärta. En Ande som även jag och du kan få ta emot och bekräfta. Det var det stora löftet Jesus gav oss: Jag ska sända min Ande till er och församlingen. Lukas är fantastisk i sin framställning igen när han nu ska berätta om de första församlingarnas kamp i en tuff omvärld med död och förföljelse. Men det finns hopp och Hjälparen finns alltid närvarande precis som Jesus utlovat.

10/3 2020 Apg. Kap. 3 och 4

Dessa två kapitel behöver egentligen ingen kommentar. Vi kan bara häpna och ta till oss. Det börjar med ett helande med Andens kraft som utgick från Petrus. Och sen lyssnar vi på Petrus vittnesbörd till folkmassan där de står i östra pelargången av det jättestora templet. Och vi får hela evangeliet på ca 20 rader till israeliterna. Fariséerna dyker upp igen och griper Petrus och Johannes. Nu är det lärjungarna som stör den religiösa ordningen. Dessa religiösa ordningsvakter har bestämt hur det religiösa ska se ut. De två lärjungarna förs till häktet och många kommer till tro där i vimlet. Anden kan de religiösa inte häkta.

Sen blir det förhör igen inför det religiöst mäktiga. Petrus och Johannes blev fyllda av anden och vittnade. Hela den religiösa eliten blev svarslös. De blev fria och berättade för de andra vad de varit med om. Församlingen brister ut i gemensam bön då de ser hotet över församlingen. Gud svarar med att marken skakar och de fylls igen av Anden och börjar vittna om Guds ord. Vi är med om något nytt när församlingen beder om frimodighet att förkunna ordet och att Gud ska sträcka ut sin hand för att hela sjuka.

24/3 2020 Apg. Kap. 5 och 6

Nu var vi förhindrade att träffas fysiskt.

Linda i vår guide har som alltid vettiga funderingar på hur den första församlingen funkade.....

Vad hände under åren i Jerusalem? De judekristna var i sina vanor och karaktärer precis som vi. De kom från olika håll, bakgrunder och släkter. Tron fanns och de hade kanske sett mer av mirakler. Apostlarna var nu starka andefyllda individer. De var ledare under bön och mycken undervisning. Men sakta kommer mångfalden in i församlingen. Nya inriktningar från judar i diasporan. I det judiska samhället hade man lärt sig att de hellenistiska judarna kunde leva för sig.

Men nu var det en enda kristen församling. Och då börjar det knaka lite i gemenskapen.

Detta vill Anden berätta om genom Lukas och vi får frågor om hur det är hos oss idag?

Den första församlingen har alltså över århundraden något att säga församlingen i varje tid. Så var det menat med Guds ord, Anden och Församlingen.

Dessa tre pelare är garanten för Guds närvaro i varje tid. Fattas en pelare så haltar det.

Vi ser hur dessa tre pelare hålls ihop av Lukas genom hela hans upptecknande tills Paulus dör i Rom. Det var avsikten med att han, som kanske ögonvittne, skrev om evangelisationen och församlingarnas brottnings med Ordet och sig själva.

I kapitel 5 ser Linda hot om minskad lojalitet och splittring. Vad bär vi på för erfarenheter om inre hot och hantering av dessa?

I kapitel 6 funderar Linda på vilka modiga beslut varje församling idag skulle behöva fatta? Har vi gjort det? Det började med klagan då församlingen växte. Man kallade samman församlingen för samtal tills man kom fram till ett vist förslag att de som klagade fick vara en del av lösningen? Kan vi lära oss något av detta?

7/4 2020 Apg. Kap. 7 och 8

Nu kunde vi träffas på video, 7 stycken, i stilla veckan, mitt i coronaoron. Vi fastnar för Stefanos. Vem är han? Hur kunde han utvecklas och växa så snabbt? Finns svaret kanske i Joh. 14: 15–31? Lukas beskriver denne man väl som tydligen är grekisktalade jude men sen en tid tillbaka kristen. Nyligen utvald att vara diakon. Att tjäna sina medmänniskor precis som Jesus ville. Han var fylld av tro och helig ande. Han diskuterade med judar som hade levt i lydriken runt om Medelhavet. "Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det Stefanos sade". När argumenten tryter skaffar de falska vittnen mot Stefanos. De påstår att Stefanos hädar kring det mest viktiga i judendomen; templet och Mose lag. Stefanos grips och förs inför Rådet. Där står han anklagad för det värsta. Men hans ansikte var som en ängels. "Är detta sant som du har sagt", frågar Rådet. Hans märkliga försvarstal hördes av Saul som vaktade stenkastarnas kläder. Vi får senare följa Saul. Vilken påverkan hade talet på Saul just då? Att Guds helige ande är med är tydligt precis som Jesus sagt i evangelierna.

Stefanos dör under bön på knä: "Herre, Ta emot min ande, ställ dem inte till svars för denna synd". En lidande Kristi efterföljare dör med blicken fäst på Jesus på Guds högra sida. Så börjar förföljelserna för Kyrkan. Först i Jerusalem och församlingen skingras och alla förkunnar budskapet i de närliggande områdena. Vi får följa Filippos. Vi samtalade om andens kraft och dagens förföljelse av kristna i världen. Vi uppmärksammade Open doors arbete med bönelistor. Vi får vara med och be för alla förföljda att de ska få andens kraft.

21/4 2020 Apg. Kap. 9 och 10

Vi möter i kapitel 9 och 10 två av kristenhetens främsta församlingsbyggare. De har helt olika bakgrund. Petrus, fiskaren, var tillsammans med Jesus i tre år och upplevde fysiskt allt vad Jesus sa och allt underbart han gjorde. Petrus gick dygnet runt i "Jesuskolan" och fick efter uppståndelsen sitt uppdrag och andens kraft. Saul hade en helt annorlunda bakgrund som jude och romare från Tarsus i södra Turkiet. Men fick sin utbildning till kunnig farisé av Gamaliel själv när han kom till Jerusalem.

Saul blev upptänd av vrede och mordiskt hat när han hörde avslutningen av Stefanos tal. Nu skulle han utrota alla jude-kristna. Vi samtalade om hans långa omvändelseprocess och tror att den är helt unik i den kristna historien. Det verkar som Saul= Paulus behövde ca 14 år i förberedelse med den helige anden för att kunna gå ut och vittna om den Jesus som han nu hade mött. Petrus kunde börja direkt med att varandra omkring och förkunna att Jesus dog för att vi skulle få evigt liv. Han kunde bota som Jesus och människor omvändes. Han ställdes till svar inför stora rådet precis som Jesus. Och med andens vishet överbevisade han (fiskaren) de skriftlärdade så att de blev svarslösa. Petrus var den lärjunge som av anden och syner blev övertygad om evangeliet i den romerske officerens hem i Caesarea. Var och en oavsett ras eller härkomst som tror på Jesus får syndernas förlåtelse.

Han fick själv se att Andens fria gåva bli utgjuten över hedningarna. Nu hade Anden visat vad andens kraft betyder för en global spridning av det sanna evangeliet. Det gäller alla.

Vi samtalade sen om våra erfarenheter av helande och andens kraft i våra liv.

5/5 2020 Apg. Kap. 11 och 12

Hedningarna får ta emot Jesus och helig ande i världsmetropolen Antiokia. Gud griper verkligen in i världshistorien igen. Men Petrus hade besökt ett hedniskt hus och ätit med dem. Ryktet går snabbt till Jerusalem. Och precis som en ambassadör, som inte uppfyller hemlandets regler, kallas Petrus till hemförsamlingen och ställs till svars, ensam framför ledarskapet. Inte så mycket för att folk kommer till tro utan just för att regler hade brutits. När Petrus berättat så lovprisar församlingen Gud. Linda kallar detta kapitel: "Ett slutet sällskap öppnar sig". Nu hade hedningarna fått möjlighet att omvända sig **och få liv**. Halleluja.

Linda ställer sen svåra frågor om hur vår egen församling fattar beslut och kommer överens. Församlingsledning kan vara hierarkiska och platta. Vad är bra eller dåligt? Hur hanterar vi detta med Andens ledning? Vad gör vi när någon påstår ha Andens ledning? Vi fick tillfälle att berätta för varandra hur vi upplever dessa frågor i vår församling.

Nästa kapitel är både dramatiskt och kanske lite komiskt. Märkliga saker sker. Finns det utrymme för skratt, humor och självdistans i våra församlingar? Men samtidigt får vi veta att församlingen är hotad. Hur hanterar vi svåra frågor i vår församling? Vi vet bara att nu begav sig Petrus till en annan plats och lämnar så att säga Apostlagärningarna

18/5 2020 Apg. Kap. 13 och 14

Denna gång samtalade vi om mission. Det är i världsmetropolen Antiochia som den mångkulturella församlingen växer. Hedningarna kommer till tro. Predikanter sluter till. Ursprungsförsamlingen i Jerusalem skickar Barnabas för att se vad som händer. Barnabas "var en god man, fylld av helig ande och tro".

Han blev glad när han såg hur människor kommer till tro. Nu måste ledarskapet stärkas och Barnabas far till Taros för att hämta Saul. Nu behöver församlingen undervisning. De båda undervisar i ett år. Det börjar bli struktur och ett ledarskap växer fram med tre profeter och två lärare. Saul var en av lärarna och Barnabas en av profeterna (en profet lyfter in Gudsordet i sin samtid). Ledarskapet firade en lång gudstjänst, fastade och bad. Så upplevde de uppmaningen av den helige anden att avdela Barnabas och Saul för den första missionsuppgiften. Efter bön och välsignelse skickade de iväg dem. Det är inte församlingen som sänder utan den helige anden, Apg. 13:4. Nu börjar vi få följa hur evangeliet förkunnas och vad den helige anden leder dem. Helt logiskt först till Barnabas hemtrakter på Cypern. Nu får Barnabas stöd av Paulus och den romerske ståthållaren över Cypern kommer till tro. Tänk vad Anden leder upp i samhällshierarkin. Vi följer Paulus och Barnabas vidare in i Turkiet där de grundar församlingar genom att klart förkunna Jesus som Räddaren. De återvänder till Antiochia och berättar om hur Gud har öppnat trons dörr för hedningarna. Men säkert också om förföljelser och nära-döden upplevelser de haft. Vi fortsätter och följer missionen.

9/6 2020 Apg. Kap. 15 och 16

Nu uppstår meningsskiljaktigheter. Det blev lite laddat i Antiochia församlingen, när utsända "judiska" bröder från Jerusalem höll fast vid förvaltandet av det första förbundet, omskärelsen. Nu blev det tvist mellan dem och Paulus och Barnabas. I den intensiva debatten bestämde församlingen att sända Paulus och Barnabas och några till Jerusalem och de äldste där. Paulus och Barnabas berättade om vad Gud hade gjort med hedningarna: De hade fått den helige anden. Till slut steg Petrus upp och förkunnade nåden. Sen blev det tyst. Då fick Paulus och Barnabas repetera det de sa först. Så kom till slut win-win förslaget från Jakob och det dokumenterades och det blev frid. Så fick vi anledning att samtala om meningsskiljaktigheter och möjliga lösningar.

I Kap 16 kommer evangeliet med andens ledning till EU, Filippi. Affärskvinnan Lydia med sitt hus och fångvaktaren och hans familj kom till tro. Så hade en liten församling bildats i en romersk stor garnisonsstad, som levde ända till 1300 talet. Den äldsta inom dagens EUs gränser. Församlingen och dess ledarskap, säkert med Lydia som församlingsledare, fick sen uppmuntringsbrev av Paulus.

Om någon frågade dig om hurdan Gud är, vad skulle du då svara. Tänk på den frågan! Vi samtalande.

23/6 2020 Apg. Kap. 17 och 18

Hur läser vi bibeltexterna innan vi träffas? Vi berättade för varandra om våra vanor. Det är ganska lika. Man läser om och kollar Lindas bok och även Till jordens yttersta gräns. Kanske repeterar någon en stund innan. Man vill så gärna komma ihåg.

Paulus kom till världsmetropolen Aten. Ensam. Han längtade efter de andra. Men han talar i synagogan. Och raskt kommer några grekiska filosofer dit. Så har då Paulus redan fått kontakt med Atens juridiska råd. De vill höra om alla "konstiga" saker Paulus berättar om. Men när Paulus nämner uppståndelsen från de döda, så blir det lite omtumlande, några skrattar och gör sig lustiga, andra vill kanske höra mer senare och några kommer till tro. Känner vi igen oss? Men troligtvis är en liten Jesus församling planterad i Aten. Paulus vågade vittna om att vi har vårt ursprung i Gud och att nu är tiden för att omvända sig. Människan ska dömas med rättfärdighet av Jesus. Hela tiden proklamerar frälsning, även för filosofin.

Nu stod Korinth som nästa mål. 10 mil västerut från Aten. Där träffar han Priscilla och Aquila, som kommer att betyda mycket för Paulus. Han vittnar för judarna om att det är Jesus som är Messias. Men sen stannade Paulus i den nya församlingen i 1,5 år, ca år 50 e Kr, och undervisade men jobbade också tillsammans med Aquila som lädermakare. Tänk vilket arbetslag. Vi kan nog få en uppfattning om Paulus undervisning om vi läser de 29 kapitlen i Korinterbrev. Bland annat var Paulus ängslig i början men förkunnade med Andens kraft Guds hemlighet. Så på något sätt får vi innehållet i Paulus undervisning från hans senare brev. Församlingen utvecklas genom Anden, Paulus och de andras försorg.

14/7 och 11/8 2020 Apg. Kap. 19-20, 21-22

Paulus är i Efesos. Nu kan han förbättra den bristande undervisningen de har fått tidigare. Många får uppleva den helige Anden. Församlingen växer och de blir utkörda ur synagogan och de hyr in sig i en föreläsningssal så att Paulus kan undervisa under 2 år. Hela västra Turkiet dras in. Efesos är en av de största och rikaste städerna i romarriket. Paulus undervisning och de många som kom till tro påverkade stora ekonomiska intressen i staden. Vi samtalande om vilka ekonomiska intressen som styr vår tid.

Det blir uppror i Efesos och Paulus tvingas fly. Han träffar sen ledarskapet för församlingen i en hamnstad söder om Efesos och här ger han sitt avskedstal. Vi kollade det lite extra. Ledarskapet uppmanas med Jesu ord att det är saligare att ge än att få. Och ta er an de svaga. Vilka kristna ledare och förebilder har påverkat oss mest?

I Apg. 21 möter vi igen hur anden leder på olika sätt. Det finns profeter och profetissor som är öppna för andens ledning och Paulus blir övertygad om att nu är han på väg in på lidandets väg. Precis som Jesus. Har vi erfarenhet av profetiskt tilltal?

I Apg. 22 återger Lukas Paulus försvarstal som lyssnare. När Paulus sen nämner att han fick kallelsen att vittna för hedningarna om Messias blir folket ursinniga. Vi jämförde Paulus vittnesbörd med vad vi skulle tänka oss säga när vi vill vittna om vår väg till tro. Vad tror vi är viktigt att tänka på när vi vill förmedla det kristna budskapet till svenskar idag? Vi utmanades av några att ladda ner Kärnbibeln "SKB" och läsa den samtidigt inför nästa kapitel. Equmeniakyrkan har en liten vägledningsbroschyr som kan hjälpa oss att personligt leda människor till tro: "Våga vara vägvisare till tro". Den kommer vi att ta hem.

1/9 2020 Apg. Kap. 23-24

Lukas berättar ingående om dramatiken kring Paulus fängelsevistelse i Jerusalem. Vi upplever verkligt att Anden är med Paulus på det sätt han skapar stora motsättningar bland ledarskapet. Den romerska militärledningen fattar ingenting. Nu bråkar det judiska ledarskapet om uppståndelsen. Men som alltid kommer man överens till slut om en gemensam fiende. Paulus ska mördas. Men anden räddar och flera kompanier av romerska soldater och kavallerister för honom till tillfällig säkerhet i Caesarea. Vi samtalande om hur vi upplever tanken kring vår uppståndelse. Hur ser vi på livet efter döden?

Sen fortsätter rättegången på romerskt vis i den stora hamnstaden Caesarea där den romerske ståthållaren Felix residerar. Nu har vår store evangelist kommit närmare kejsarmakten i världariket. Vi ser att nu har mobben försvunnit och likaså de judiska maktmänniskorna. Nu nalkas vi korrruption och kamp om pengar och inflytande. Det gav oss anledning att just prata om makt och pengar idag ibland oss.

Paulus fortsatte att vittna om tron på Kristus Jesus för ståthållarparet men när Paulus börjar vittna om rättfärdighet, försakelser och den kommande domen blev det för mycket för det rika paret.

15/9 2020 Apg. Kap. 25-26

Lukas berättar ingående om det politiska spelet kring Paulus. Ståthållaren och kung Agrippa förstår inte varför judarnas ledarskap vill döda Paulus. Paulus vädjar till kejsaren. Men vad ska han anklagas för? Det tycks handla om Jesus som är död. Men Paulus säger att han är uppstånden och lever. Men att säga det kan väl inte betyda att man dödas. Men hör vi inte idag många kristna som får utså mobbing, avskedas från jobb, får inget understöd, misshandlas och ibland dödas? Varför? Till slut blir kung Agrippa intresserad och vill höra Paulus. Paulus ger då hela sin livshistoria om sitt hat mot kristna och hur han mötte Jesus. Och hur han fick sin kallelse att vittna om Jesus, ljuset för judarna och alla hedningar.

Vi samtalande om hur vår livsberättelse ser ut. Varför berättar vi så sällan. Alla har vi vår unika berättelse om mötet med Jesus. Det är den som berör då det finns ett igenkännande i varje berättelse.

Vi fick i uppgift att skriva ned vår livsberättelse om vår tro och livet med Jesus.

29/9 2020 Apg. Kap. 27–28

Så är vår resa genom Apostlagärningarna över. Vad tar vi med oss till nästa resa? Nu när vi mött Petrus och Paulus i liv och kamp så ser vi hur realistiskt allt blir med Lukas sanna berättelse. Allt blir "kött och blod" för oss. Alla platser som besöks och församlingar som bildas och utvecklas finns i de länder och städer som efter 2000 år idag finns kvar eller vi ser resterna av dem. Allt blir så verkligt. Vi ser också hur Anden som Jesus lovade lärjungarna och de nya församlingarna verkar med kraft och stöd i Petrus och Paulus många personliga vittnesbörd. Här finns skatter att hämta. Nu lever vi med Andens hjälp i Apostlagärningarna 29...d v s det bara fortsätter.... Undervisningen är A och O. Om evangeliet varit en saga så hade det dött efter några decennier. Nu längtar vi att höra de som mött Jesus som Petrus och Paulus i sina uppenbarelser vad de skriver i sina brev. Naturligtvis skriver de det som de undervisade om i församlingarna: Rikedomen om Gudsriket och om nåd och frid i överflöd som ska vara över oss genom växande kunskap om Gud och Jesus vår Herre (2 Petr. 1:2)

Nästa Läsargrupp är 13/10 kl 10:00 och vi läser hemma Romarbrevet 1 tillsammans med Bibelguiden av Olof Edsinger. Nu träffas vi i Högbergskyrkan och följer FHMs instruktioner. Kom gärna med oss i samtalet med dina livserfarenheter. Vi berikar varandra genom att dela livsfrågorna. Även om gruppen funnits ett tag så är ringen öppen för alla. Du behöver ingen bok för att delta i ett samtal. Men bibel har du kanske. Välkommen.

Ta en penna och skriv ned de tankar eller frågor du har för varje kapitel. Vi samtalar om dessa tankar och frågor. Skriver du inte ned dem glömmer du oftast dina funderingar och reflektioner. Läs och arbeta med dina tankar och gör noteringar. Guds Ande talar till dig.

Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg, som haft samlingens frågor, anteckningar och guiden: "Möte med Apostlagärningarna" av Linda Alexandersson och bibeln framför sig.