

## Läsargruppen i Högbergskyrkan del av våren/ hösten 2017

Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man bara är nyfiken. Det vill vara en livsnära smågrupp där vi även växlar i ämnet allt efter vad vi känner. Någon har en fråga och vill lyssna på svar. Andra har upplevelser att berätta. Ordet i bibeln som inspirerats av den heliga Anden (eller som grekiskan skriver: theopneustos = utandad-av-Gud) kan leda till att Anden inspirerar mig när jag läser (inandas-av -mig). Ja det är därför du inte behöver känna att du inte har läst så mycket innan, utan det är nu Gud vill tala till oss. Ja Bibeln är ingen vanlig bok. Det är ett levande ord som bara du kan förhålla dig till. Ett sätt för Gud att "tala" med och till mig genom sitt Ord. Gud söker mig. Läsningen har under hela den kristna kyrkans tid varit en del i den troendes kontinuerliga förvandling, växt och mognad. Många anser att det är en av den lokala församlingens djupare undervisningsprinciper. Under de senaste 60–70 åren i den moderna västerländska kyrkan har något hänt med bibelläsningen. Den har hos de flesta kristna minskat radikalt. Denna avsaknad av läsningen försöker Läsargruppen att reparera och det är vad som nu sker i många församlingar. Ett sakta uppvaknande. Idag är det 500 år sen Luther spikade upp sina teser. Någon sa att det var långt viktigare att han översatte Bibeln från latin till det tyska språket så att varje tysk kunde läsa själva och Guds ande kunde tala. Så började översättningarna av bibeln till alla folk, inte bara för att läsas i kyrkan utan att kunna läsas personligen på kammaren. Så kommer tron och Jesu efterföljd att bli en del av mig själv. Precis som det var tänkt. När ordet blev kött och också nedskrivet.

Man kan via denna länk inspireras av att vara med i själva läsningen hemma utan att behöva känna att man måste gå på träffarna. Just under april, maj och juni har vi läst Jakobs brev. Brevet beskriver den första församlingens behov av korrektion, påpekar dåliga vanor, uppmanar till förändring, uppmanar till att göra nya åtaganden. Säg att Jakob har varit församlingsledare nu i ca 10 år och detta är hans sammanfattning av dessa år. Inte en så lång tid för en församling. Många som läser detta har kanske varit med i en församling i 40 år och sett dess positiva eller negativa utveckling. Vi har haft hjälp med läsningen och fått frågor genom en nyskriven "**En guide till Jakobsbrevet**". Det som skrivs nedan är till stor del summeringar av texten i guiden och vissa tankar från gruppen. Du kan kolla lite i denna provlänk: [http://www.bibelguiden.se/images/provkapitel\\_Jakobsbrevet.pdf](http://www.bibelguiden.se/images/provkapitel_Jakobsbrevet.pdf)

Längre ned i samtalshistoriken för 2107 kommer nu Paulus brev till Efesierna.

### Samtalshistorik

#### **11/4 2017: Jakob 1:1-27**

Här börjar redan en liten problematik för en lutheran. Brevet handlar om tro, gärningar och rättfärdighet. Låt oss se hur Jakob och guiden leder oss. Problemen Jakob tar upp visar på vilka områden församlingen hade svårigheter. Det gäller stolthet, diskriminering, kärlek till pengar, obehärskade drifter, hyckleri och förtal. Jakob vill komma till rätta med problemen genom att slå fast att en tro som inte bekräftas med goda gärningar(handlingar) är död. Det är inte gärningar som föregår tron utan de gärningar som kommer ur tron. Det blir en munnens och handlandets bekännelse. Abraham synliggjorde sin tro genom sitt agerande till exempel. Det är tron som föder handlingarna, handlingar kan aldrig föda tron. Jakob ger i sitt brev 12 aspekter på tron som tas upp i den guide vi följt. Här kommer de 12 aspekterna.

#### **Jak 1:1 TRONS TJÄNARE**

Jakobsbrevet är ett kärleksbrev till dig och mig för att vi ska kunna stå stadigt i vår tro i den situation vi befinner oss. Jakob vill uppmuntra och uppmana dem (de jude-kristna) och oss att hålla fast vid tron så att den får konsekvenser för deras och våra liv. Jakob (trots bror) är sedan Jesu uppståndelse Guds och Jesu tjänare. Det finaste som en människa kan vara/göra

#### **Jak 1:2-11 TRONS TILLIT**

För Jakob handlar tron helt om den fulla tilliten till Gud och Jesus, inte bara att något tros vara sant. Alltså lämna över kontrollen helt till Jesus. Det är den tro han talar om. Visst kan vi tala om tvivel men Jakob uppmanar oss att be i tro. Att kasta sig ut. Att hantera livsstormar tillsammans med Gud talade vi om.

### **Jak 1:12-18 TRONS PRÖVNINGAR**

Prövningar är yttre påverkan som vi kan utsättas för, frestelser är lockelser som vi råder över. Prövningar kan vara en del i en människas mognadsprocess, en utmaning tillsammans med Gud. Vi får be om uthållighet och kraft *från ovan, från himlajhusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker, v 17.*

### **Jak 1:19-27 TRONS GÖRARE**

*Bli ordets görare, inte bara dess hörare, v 22.* Jesus undervisning är Ordet. Jakob betonar vikten av att ta vara på denna undervisning från Jesus.

Ta emot Ordet och sen leva ut det vi har fått ta emot. Att ta vara på Ordet är både att vara en god *hörare* och *görare*. Guiden tar upp det aktiva lyssnandet som bearbetar det vi hört eller läst på ett strukturerat och kreativt sätt. Skriv ner, memorera, stryk under. Vårt hörande eller läsande får inte vara passivt, in genom ena örat och sen ut genom det andra. Lyssna in, vänd och vrid på det. Var inte förhastad, googla på det, sök vidare. Låt Jesus få ropa flera gånger. Var lydig. Alla dessa egenskaper är nedlagda hos oss från begynnelsen, vi är Guds avbilder. Men så finns lättjan där....idag talar man om vår inre sekularisering. Vi kanske inte ens nämns höra.

### **9/5 2017: Jakob 2:1 – 3:12**

#### **Jak.2:1-13 TRONS RÄTTVISA**

Pressen på församlingen var stor. Många var fattiga och levde under förtryck av de rika som på den tiden hade stor makt. Jakob skriver *gör inte skillnad på människor* och så kommer det: *ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus.* Inför Jesu ansikte måste jag behandla alla lika. Ock så nämner han *lagens kungsbud: Du ska älska din nästa som dig själv.* Vi samtalade sen om personer vi mött och känner som är bra på att behandla personer rättvist. Vilka har Gud utvalt? Jo, fattiga i världens ögon har Gud utvalt till att vara rika i tron.

#### **Jak.2:14-26 TRONS GÄRNINGAR, tron bevisas i handling**

Jag vet inte men ordet "gärningar" har en klang av krav hos mig, en mängd måsten. Men så är det inte säger Jakob. Gärningarna eller bättre handlingarna är en följd av tron. Tron är inte en följd av goda handlingar. *"Därför måste ni inse att det inte räcker med att bara ha tro. Ni måste också göra gott. En tro, som inte visar sig genom goda handlingar, är ingen tro. Det är bara tomma ord." "Tron utan gärningar är död." Att tro på Gud räcker inte. Ja- kom ihåg att också de onda andarna tror på Gud – så starkt att de darrar av skräck. Däre! När ska du lära dig att en tro som inte utträttar vad Gud vill är värdelös?*

#### **Jak.3:1–12 TRONS TAL, tänk på vad du säger**

I dessa dagar med möjligheter att inte bara använda tungan utan också att skriva korta meningar i alla sociala medier framstår Jakobs tankar helt profetiska. "Om någon kan behärska sin tunga, så visar det att han har fullständig kontroll över sig själv på alla andra områden". Vi samtalade om ord och fraser samt förklädda frågor som både upprättar och nedvärderar. Farorna är större med förklenat tal då vi vet spridningseffekten via skvaller, via ord eller på nätet. Tal som innehåller lögn, skitsnack, skvaller och skryt *fläckar hela vår kropp, v 6.* Det påverkar vår trovärdighet när vi från samma mun uttalar välsignelser som halvsanningar och skvaller. Det här är ju inte rätt skriver Jakob helt och klart. Och mänskligheten har läst detta i 2000 år men tungans djävulska kraft finns kvar.

Tungan tänds av helvetet självt. Det må vara en daglig bön att vakta på sin tunga

**Jak.3:13 – 4:5 TRONS VISHET**

Vad är vishet i dagligt tal idag? Vi kanske inte ens pratar om det då vishet enligt Jakob förknippas med långsiktighet och inte de egotrippar på kort sikt som söks av oss idag. Dagens fokus på jaget och min förmåga till kortsiktig självhävdelse kommer inte från Gud. Vem vill inte ha bekräftelse idag? Verklilig vishet från Gud är långt från avundsjuka och själviska kortsiktiga ambitioner. Den vishet som kommer från himmelen är ren och innebär inte konflikter utan tar hänsyn till människor och väljer sina ord. Den är lågmäld men går rakt på sak och är uppriktig.

**Jak.4:6 – 17 TRONS ÖDMJUKHET**

Jakob fortsätter här att tala om trons kvaliteter; ödmjukhet och dess icke-kvalitet; högmod. Frukterna av dessa egenskaper känner vi. Jakob driver i hela detta brev att mottagarna ska vara helt överlåtna till Gud och varandra. De högmodiga låter inte Gud få den första platsen i sina liv eller låter Gud vara centrum i sina liv. Det betyder alltså att de högmodiga har något annat först eller i centrum ; sig själva. Och kan därför jämföra sig med andra och rationalisera sina problem. Ta farisén som bad högt framför templet. Vi pratade om vilka ödmjuka personer vi känner. Det var inte lätt men vi kunde bättre kännetecknen på högmod.

**Jak.5:1–6 TRONS FÖRVALTARSKAP**

Här berörs vi alla av Jakobs, som det tycks, hårda ord. Guiden hjälper oss att bena upp det lite men det svåra kvarstår kring vårt ansvar kring pengar. En del av oss har mycket pengar andra mindre. Men allt är ställt till en relation; Sverige eller världen. Vi kanske inte direkt betar oss som roffarkapitalister som undanhåller lön till arbetare. Men var finns vår lojalitet? Hos Gud eller hos alla pensionsförsäkringar, det lilla beloppet på banken, några kära ägodelar, huset eller lägenheten jag äger osv. Till vad vänder vi oss när tillvaron skakas om? Gud vet vad vi har och äger och han vill att vi söker hans vilja med att förvalta det väl för oss själva och för andra. Han vill inte att vi tittar till höger och vänster om vad andra har och gör. Han frågar mer om vilka skatter vi samlar hos honom. Samlar vi frid, trygghet, förtröstan, vetskapen att jag är älskad, förlåten och att jag är väntad till den himmelska festen, rik som fattig?? Har vi hjärtat vänt mot Gud så blir vi givmilda och slipper bevaka alla våra eller andras stora eller små pengar. Jag kan bli en stor eller liten förvaltare hos Gud oavsett graden av världslig rikedom, precis som hon som la den sista skärven i tempelofferskålen. Men så hade hon all sin tillit hos Gud och har varit rik under de 2000 r som gått.

**Jak.5:7–12 TRONS HOPP**

GT och NT och hela kyrkan är övertydlig med att Jesus ska komma tillbaka för att den eviga fullheten och glädjen ska råda. Vi förbereder denna kompletta gemenskap här för att vänta på en ny jord och ny himmel där allt är perfekt. Gudsriket som vi upplever här är ändå inte riktigt gudsriket men den sanna gemenskapen med Jesus får vi redan nu uppleva här i ständig omvändelse och överlåtelse. Här som hos Jakobs mottagande församlingar är det inte perfekt. Vi uppmanas att ha tålamod och inte strida med varandra. En dag få vi vår sanna kritik av en sann domare. Men denne domare är Herre och är full av kärlek och omsorg. Om detta hoppas vi och får vila i när allt stormar omkring oss.

**Jak.5:17– 20 TRONS BÖN**

I detta kärleksbrev finns det enkla levnads-och lärjungeregler att följa. (Om man vill vara lite djärv så skulle man kunna travestera Magdalena Ribbings Vett och Etikett a la NT). De sista 7 verserna skulle man kunna kalla terapeutiska och behandlar bönsens och omsorgens kraft. Här kommer praktiska handledningar in om smågruppernas välsignelser. Vi människor behöver både fysiskt och själsligt helande. Till Gud får vi vända oss i alla livets skeenden. Och det gäller vår kropp, vår själ och vår ande. Gud vill det. Det terapeutiska ligger i att Jakob uppmanar oss kristna till bön och till bekännelse för varandra. Att bekänna för varandra och be för varandra, 16. Hur kan han ta upp sådana djupa saker; för varandra; om man bekänner gör man väl det för en präst? Jovisst men Jakob har i sin Jerusalem församling praktiserat detta, säkert i smågrupper, och därför kan han nu uppmana kringförsamlingarna att göra likalunda. Vad är en rättfärdig bön? Den utgår från Guds vilja och sker i

kraft av Herren namn. Bönen är inte beroende av vår kraft eller hur vi ber eller hur högt vi ber eller om vi står eller ligger på knä. Det viktiga är vem vi ger tilliten till i våra liv. Jesus?  
Jakob ser den kristna församlingen som en stor familj där vi får dela livet tillsammans med Gud som är mor och far för oss. Går det snett för någon så söker vi upp den personen.

### **En sista tanke från Jakobsbrevet som nu avslutas**

Ingenstans i dessa 5 Jakob kapitel står det direkt om församlingens evangelisation. Hur kan det komma sig? Förmodligen genom att Jakob har praktiserat församlingsledarskap och lärt sina medlemmar Jesu bud, precis som i Bergspredikan. Jag tror Jakob i Jerusalem älskade att predika Bergspredikan och nu ville han att denna predikan skulle spridas. Och nu skrev han ner sina församlingserfarenheter i denna rundskrivelse.

Vi som lärt oss att gå ut och göra människor till lärjungar. Gör betyder väl att vittna och prata? Eller kan det betyda något annat? Eller är mitt liv en evangelisation? Jag tror att den helige ande vill att dessa frågor ställs när vi brottas med böckerna i först och främst NT.

Här skriver Jakob ett brev som sänds till många nya församlingar om vad det egentligen betyder att tro dvs tro utan handling är ej riktigt. Det gäller att leva ut det kristna livet. För oss som har byggt kyrkor, sker handlingarna utanför kyrkolokalerna. Han uppmanar till förändring och nya åtaganden.

Många har lyssnat och läst detta brev i urkyrkans första sekler. Det har bevarats i kommuniteter och kloster. Sen har statliga kyrkor institutionaliserats och då med ett prästerskap som likformats med de risker det innebär. Det är nu i den yttersta tiden upp till alla levande församlingar och dess medlemmar att gå tillbaka och låta Anden leda oss till rätta tolkningar för vår tid.

Det är upp till församlingarna att nu uppmana medlemmarna att ta ner bibeln från bokhyllorna och låta den ligga framme så att det övas att ta i den och börja läsa. Vad gör du som läst så här långt?

## **12/9 2017: Efesierbrevet 1:1 – 23, Vi använder nu "En guide till Efesierbrevet" av prästen Martin Lennartsson i Ljungby**

Equmeniakyrkans vision är: *En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.* Jag har funderat och frågat mycket kring ordet "Förvandlar", och vilka definitioner vi lägger in i det från evangelierna och breven. I denna guide som sammanställts av Martin Lennartsson ger hans sin syn:

"Att vara i Kristus och att Kristus är i oss - det är det centrala i Efesierbrevet. När det få ske omvandlas vi också till dem vi är skapade att vara". Jag tycker det säger mer än bara ordet "förvandlar".

Brevet är adresserat till de heliga i Mindre Asien, men det är också adresserat till de heliga i vår tid. Vi som bekänner Kristus som vår räddare är de heliga. Inte på grund att vi skulle vara så "heliga" eller fromma, gudfruktiga eller vad du lägger i ordet helig men att Jesus har gjort oss heliga. Ja det är det som är hemligheten att fastän jag tycker att jag är en liten lort så kallar Gud mig för helig = jag är avskild till Gud. Brevet skrevs nog ca 60 e Kr och av Paulus när han sitter fängslad i Rom. Brevet är ett rundbrev som är riktad till vilken församling som helst. Nu har någon i historien skrivit ordet Efesos i inledningen, men det kunde lika gärna ha stått, "till de heliga som bor i Ludvika". Första delen av brevet är en lovprisning till Gud som gett sin stora gåva i Kristus, "Han har utvalt oss i honom" och sen vad vi har i Kristus. Varför det då? Varför är jag utvald? KÄRLEK. Efesierbrevets struktur: Vår ställning i Kristus (Kapitel 1–3) och Vår vandring med Kristus med förmaningar (Kapitel 4–6).

Paulus målar 8 bilder av församlingen.

1. En ägodel Gud köpt
2. Ett verk han skapat
3. En ny människa
4. En Guds familj
5. Ett heligt tempel
6. En kropp
7. En brud som träder fram
8. En soldat som står fast

### 12/9 2017: Ef. 1:1–2 **Från mig till er**

Här möter guiden oss med de viktiga frågorna:

1. d
2. Vad innebär det att leva *i tron på Kristus Jesus* v1?
3. Vad innebär det för dig, i ditt eget liv, att tillhöra *de heliga*, v 1?
4. Fundera på hur du reagerar genom att byta ut Efesos mot Ludvika i första versen  
Dessa frågor kan du själv svara på hemma

### 12/9 2017: Ef. 1:3–14 **Vilka välsignelser!**

Efter inledningen kommer en mening som i grundtexten bara är en stor lovprisning i en enda mening, guiden liknar det vid en stor ouvertyr till en opera. Lovprisningen är lika de vi känner till från bibeln. De börjar med att ha fokus på Fadern, sen om Sonen, och till sist om Anden.

Märk han börjar med att Välsigna Gud!

Gud utväljer först. Därefter kan vi välja honom mer eller mindre. Gud kan aldrig tvinga sig på någon människa.

### 12/9 2017: Ef. 1:15-23 **Herre, hjälp mig att se!**

Paulus ber här huvudsakligen för sin församling. Han ber att Gud ska sända en vishetens och uppenbarelsens ande som ska ge kunskap om Gud. Detta kan endast uppenbaras av Gud Ande som han vill ge oss.

### 10/10 2017: **Efesierbrevet 2:1 – 22**

#### 10/10 2017: Ef. 2:1–10 **Från död till liv**

Att bli kristen handlar inte om att rusta upp sig själv så att allt blir klanderfritt. Nej det handlar om att bli befriad från sin egoism. Idag på 2000 talet kan vi tala om den stora Självupptagenheten som den rika världens alla människor uppfostras till i hundratal miljoner Facebook, Instagram, Twitter. Se vad jag gör nu, kolla mina vänner, se vad jag får vara med om, se vad so händer runt omkring mig, se vilka som laikar mig .....se vilka fina åsikter jag har.

Nej det handlar om att kasta ifrån sig alla dessa bedragande masker och istället få ett nytt liv, att dö bort från detta självupptagna liv , till ett liv med Gud i centrum.

V 3 : *Vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar vill till*

v 4 – 6: *För Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser (du älskar inte din nästa då du är så självupptagen) har gjort oss levande tillsammans med Kristus....det är Kristus som lever i mig ( Gal 2:20). Nu kan jag facebooka o twittra till Herren om det jag upplever.*

#### 10/10 2017: Ef. 2:11– 22 **Muren är riven**

Det var viktigt för Paulus att berätta om att det nu inte finns någon skillnad mellan den judekristna församlingen och de nya hednakristna även om de judekristna är omskurna. Omskärnelsen har betydelse i så måtto att vi hednakristna har blivit omskurna genom Kristus – när ni begravdes med honom i dopet. Vi har nu kommit nära genom Kristi blod. Blodet är centralt genom hela bibeln. 1 Joh, 1:7 *Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.* Det är inte blodsoffer eller omskärelse som räddar oss utan Jesu blod. Detta måste nu alla nya församlingar förstå. Också vi dag. Blodet är något speciellt idag också för människan men då i samband med ondska och skräck. Halloween, Vampyrer. Men för Kristna är det Glädje och Liv.

Sen tar Paulus upp hela byggnaden med alla Kristna som förvandlas till ett heligt tempel i Herren. Den som håller ihop allt är Kristus som är hörnstenen.

En kristen kyrka/församling är ingen vanlig organisation. En kristen församling kan inte bestå utan Kristus

## **7/11 2017: Efesierbrevet 3:1 – 21, 4:1–6**

### **7/11 2017: Ef. 3:1–13 Guds uppenbarade hemlighet**

Vad är det för "hemlighet" frågar vi oss? Paulus är på något sätt riktigt mänsklig då han ska ta sig till och be för församlingen. Men då kommer han på att han måste förklara den stora hemligheten att han nu skriver till hednaförsamlingarna. Gud har sedan begynnelsen haft i sin stora plan för mänskligheten att även hedningar kommer att ingå i Guds frälsningsplan, samma löfte att bli räddade, ingå i samma kropp dvs Kristi kropp. Här finns den outgrundliga rikedom som erbjuds gratis till var och en som tror. Rikedomen är det bästa som finns: Relationen med Fadern, Sonen och den helige Anden.

Det var vår käre Paulus som fick förmedla denna hemlighet. Nu gäller Guds förbund inte bara Israel utan ALLA människor.

### **7/11 2017 Ef. 3:14-21 Bön för församlingen**

Nu får vi blicka in i Paulus bönekammare, när han ber till Fadern, samme Fader som Jesus bad till. Han ber för oss att Gud ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom sin ande. Ny kraft åt trötta människor. Visst tycker vi att mycket är jobbigt. Men Guds Ande finns ju. Denna kraft vill föra oss från roddbåtskristendom till segelbåtskristendom. Är vi inte lika vi alla där vi sitter i vår roddbåt med ryggen vänd mot målet och sliter och kämpar för att nå himlens hamn samt under tiden funderar på vad vi ska göra så att fler kommer till tro. MEN Anden vill att vi hissar hans segel så vi kan känna befrielse på rätta vägar under tiden han sitter vid rodret. Vågar jag lämna över rodret?

### **7/11 2017 Ef. 4:1–6 Uppmaning till andlig enhet**

Sen kommer i brevet uppmaningen till hur vi ska gestalta detta nya liv vi fått. När vi nu fått Anden och alla Guds rikedomar kan vi börja formas. Först de två stora uppgifterna: 1. Att älska och tillbedja Gud = TILLBEDJAN sen 2. Att älska våra medmänniskor = MISSION

Sen kommer samma uppmaning som Jesus gav i Johannes Evangeliet: 17:21. Jag ber att de alla ska bli ett. En, En, En, Kropp. Kyrka, Ande, Hopp, Herre, Tro, Dop  
*Gud står över allting, verkar genom allt (Jesus), och finns i allt (Anden).*

## **5/12 2017: Efesierbrevet 4:7–32, 5:1–7**

### **5/12 2017 Ef. 4:7–16 Att bygga upp Kristi kropp**

Den bild som Paulus nu målar upp, del 6 En Kropp, är en av de 8 bilder han ger oss i brevet. Se sid 5 här ovan, som repetition. Gud ger oss personliga gåvor. Gåvor som formar oss. Jesus gavs till mänskligheten men Anden får vi som ska utrusta oss efter Guds val. Det är ingen fast organisation eller verksamhet som ska utrustas utan här väljer Gud fritt efter sitt rikets behov. När det kommer till församlingen så menar Paulus att den behöver olika ledningsfunktioner som tillsammans med medlemmarna bygger församlingen: Kroppen. Vi vandrar för Kristus och församlingen är vår nya enhet. Här finns målsättningen klar i v 13: *en kontinuerlig livslång växtprocess mot fullvuxenhet och en mognad som svarar mot Kristi fullhet.* Säg vilken församling som vågar ha det som vision. Men ett är självklart att denna växtprocess sker i det allt djupare sökandet i Guds ord. Utan det kommer vi i en "supersekulär" framtid bara att vara vindflöjlar pekande åt alla håll. Ingen Färdplan i världen hjälper utan att vi står stadigt rotade i Guds ord.

### **5/12 2017 Ef. 4:17-24 Människans nya kläder**

Paulus skriver i verserna 17–22: "Lägg av den gamla människan och klä oss i den nya människan som skapats efter Guds bild med rättfärdighet och helighet som hör sanningen till". Vi ska se till att vi förnyas till ande och förstånd. Även förståndet helgas. Paulus visar på uppbyggandet av en medveten inre förnyelsestruktur hos oss själva och församlingen. Lägg märke till att det är en omvändelseprocess han beskriver. Den verkar i de flesta fall ganska lång, kanske hela livet. Så har jag upplevt det, som är 70+. Inte bara en kort överlåtelseakt som vår frikyrko tradition ibland tycks stanna vid. Jo jag är omvänd är vi många som säger och t o m frälst. Vi pratade om dessa traditioner om vad det betyder att vara omvänd för oss själva. Vi var överens om att det inte betyder att man är färdig. Att bli lik Jesus är att ständigt *förnyas i ande och förstånd* v. 23. Varför är det då så viktigt att tala om omvändelse, när, var och hur? Ingen i gruppen visste riktigt. Så låt oss bli befriade från de

frikyrkliga traditioner som skymmer tillväxtprocessen. Ingen frågar växer du? Utan när blev du frälst? Även förståndet helgas. Grekiskan "nuos" betecknar vårt förstånd men grekiskan är så mycket vidare att beskriva människan så här betyder det också "vår innersta öppning mot Gud". En del själavårdare talar om det tunna skalet där mitt innersta har en chans att integrera med Gud. Detta skal eller öppning bör vändas mot Gud när Bibeln kallar oss till omvändelse, till att göra sinnesändring. Hur uppfattar du idag uppmaningen om Paulus skulle skriva till dig: Omvänd dig! Eller gör sinnesändring! Han skrev det till medlemmar som tillhört församlingar i 10–20 år. Nykristna? Nej de hade varit med i "verksamheten" ett bra tag men kanske inte vuxit. Det måste ha varit ett skäl till att Paulus skrev detta rundbrev till några församlingar i dagens västra Turkiet: Vår ställning i Kristus (han har utvalt oss), Vår vandring med Kristus (så lev värdigt er kallelse).

#### 5/12 2017 Ef. 4:25-5:7 **Gud blir synlig genom oss**

Här ger Paulus oss en mängd riktlinjer för livet i församlingen. Han räknar upp många av våra fel och brister som vi så gärna sopar under mattan. Men Paulus menar att också vår själviskhet är avgudadyrkan, jämställt med orenhet och otukt. Det skymmer sikten för andra att se Gud. Även vårt prat kan vara ofruktbart och bara tomma ord. Hur tar vi Gud som föredöme, v 5:1? Vi som är hans älskade barn. Vi var överens om att små barn ser bara på sina föräldrar och fäster sin blick på dem. Fäst blicken på Jesus. Hur gör vi det konkret? Precis som barnen, de vill vara nära Fadern och Sonen. Läs och meditera medan din Ande beder för dig. *Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss*, v 5:2. Det syns mer än ord.

#### 16/1 2018: Efesierbrevet 5: 8 – 33, 6:1 – 24

##### 16/1 2018: Ef. 5: 8–20 **Låt er uppfyllas av Anden**

Många läser nu Markus och genast efter ett tiotal rader i det evangeliet så säger Johannes Döparen om Jesus som ska komma: Han ska döpa er med helige Ande. Strax därefter kom Jesus från Galileen ner till Jordan och döptes av Johannes i Jordans vatten. Och himmelen öppnades och Anden kom ned som en duva.

Sen är Anden en fullt verkande person i kristenheten. Vi pratade om att vi är ljusets barn som ska avslöja mörkret. Men utan Anden som vi ska låta oss uppfyllas av är kampen mot mörkret omöjligt. Rädda världen utan Anden är det tänkbart? Vad har Anden för funktion i församlingen? Han hjälper oss att bära frukt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Vi tror han hjälper oss att förstå Herrens vilja. Om Andens gåvor och frukter har Paulus skrivit mycket mer för oss kristna.

##### 16/1 2018: Ef. 5: 21–6: 9 **Alla dessa relationer!!**

Nu kommer vi till ett textavsnitt som moderna människor snabbt hoppar över. Vadå underordna er eller foga er? Visst hade vi ett långt samtal. Men guiden gjorde ett bra försök i sin inledning. "När Paulus här börjar tala om våra inbördes relationer är det för att konkretisera vad det innebär att vara kristen i vardagen. Gud bryr sig om hur vi lever våra liv även då vi inte är i kyrkan. Detta nya liv är en konsekvens av att vara uppfylld av Anden, det som Paulus talade om tidigare. Ett liv i kärlek till människorna i vår vardag är beroende av den heliga Andens närvaro"

Här ges konkreta råd till de viktigaste relationerna i samhället: Män- hustrur, föräldrar- barn, herrarslavar. Paulus levde i en patriarkal struktur. Husfadern bestämde i familjen. Paulus planterar in något nytt och omvälvande. Här fanns inget utrymme för absolut makt för mannen. Det vi ser idag tränga in i vissa delar av vårt samhälle är härskartekniker, hedersförtryck under patriarkat. Paulus introducerar "älskartekniker" under Jesus Kristus och vördnad för honom., eller strukturer av underordnade och kärleksfullt tjänande.

##### 16/1 2018: Ef. 6: 10–20 **Rustad för strid**

Så vänder sig Paulus i slutet av brevet till vad vi behöver för att föra en andlig kamp. Och detta är en realitet även idag. Fienden är denna mörkrets värld, onskans andemakter i himlarymderna. Låter konstigt? Ja vi pratar ju aldrig om det. Visst ser vi resultatet av dem mer och mer. Ena dagen i Syrien, andra dagen i Jemen, tredje dagen i en förort där kameran stannar vid det svarta blodet i rännstenen

av skottskadan. Vi står med Kristus och har fått en ny styrka genom tron på honom. Så här bör vi vara rustade. Tänk på våra systrar och bröder i Frälsningsarmén

1. Sanningens bälte
2. Rättfärdighetens pansar
3. Villighetens skor med budskap om fred
4. Trons sköld
5. Frälsningens hjälm
6. Andens svärd
7. Åkallan och bön för alla heliga

GÅ I TRO OCH TA STRIDEN

16/1 2018: Ef. 6: 21–24 **För att ni ska veta**

Som Kristna har vi ingen gräddfil. Vi ser lidandet mer idag. Paulus satt och skrev i fängelset. Han var säkert sjuk. Man visste i det romerska riket hur situationen var i imperiets fångelser. Paulus ville skicka någon med brevet som kunde hälsa direkt från honom med glädjeord och uppmuntrans ord med kanske orden: "Åger jag dig (Gud) i himlen önskar jag ingenting här på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt" Psaltaren 28:25-26. I Kristus har han skrivit brevet, i Kristus har mottagarna fått höra det uppläsa och i Kristus får vi läsa det idag och Anden planterar det i våra hjärtan för evigt.

**Nästa Läsargruppsamling är 13/2, 2018, 19:00.** Vi börjar nu med **Markus runt på 90 dagar.**

Du hittar boken i kyrkans entré. Du som jobbar på dagarna har nu en chans att läsa Markus och sen träffas med några vänner en veckokväll i månaden. På detta sätt ger vi nu tillfälle till alla att hitta sin grupp och sin läsningstakt.

Vi börjar att läsa de första 8 dagsavsnitten hemma. Boken är din. Ta en penna och skriv de tankar eller frågor du har för varje avsnitt. Vi samtalar om de tankar och frågor vi har. Skriver du inte ned eller kladdar i boken glömmar du oftast dina funderingar och reflektioner. Läs och arbeta med dina tankar och gör noteringar. Guds Ande talar till dig.

Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg, som haft samlingens frågor, anteckningar, guiden och bibeln framför sig.